

Voorbeschouwing clubreis - GR5 Olne-Spa - 20 april

Voor de tweede clubreis van dit jaar zoeken we België op. We wandelen die dag over de GR5 van Olne naar Spa. De GR5 maakt onderdeel uit van een lange wandelweg helemaal tot in Nice. Vandaag vertoeven we in een typisch Ardennen-landschap.



De start is in het aangename dorpje Olne, waar we na de koffie en toiletstop, met een flinke klim aanvangen, die we vervolgen door een holle weg met een lastig beekje. De wandeling gaat verder naar het gehucht Tonvoie langs het beekje de Haziëne. Even verder bij Grihanster rechts over een veldweg en direct links over een andere veldweg. We dalen af met enkele lussen door een bos en wandelen verder langs de oever van de Vesder tot in Nessonvaux.

Tussen hagen door verwijderen we ons van de Vesder om uiteindelijk bij het station van Fraipont uit te komen. Verderop over een brede met gras begroeide laan en dan over een bosweg door het "Bois de Banneux". Na enkele wegen weer een bosweg in, door een brandgang en over een kiezelweg. We volgen een smal bospad en gaan verder door de weiden. We tippen de randen van Banneux aan, een bekend Mariabedevaartsoord.

We dalen een vallei af om uit te komen bij het beekje "Ruisseau de Targnon". Hier beginnen we aan een tamelijk lange klim om uit te komen bij het dorp Becco. Een holle weg in, die over een afstand van 300 meter 35 meter daalt.

Daarna stijgen we over een kiezelweg tot in het mooie dorpje La Reid, met talrijke huizen uit steen van de streek. We stijgen verder naar het gehucht Les Combles, stijgen ook dan nog verder richting een mooi stenen kruis. Hier gaan we langzaam dalen. Verderop dalen langs een steil smal pad tot aan het dorpje Winamplanche. We steken een brug en verderop een beekje over.



Het bos in tot het dorpje Creppe, vervolgens over een breed pad door de weiden, passeren een holle weg en verderop trekken we weer het bos in. We blijven vlak bij de rand van het bos van Mambaye, waarbij het pad voortdurend van richting verandert.

We steken een klein beekje over en volgen het een hele tijd stroomafwaarts tot aan een houten brug. We klimmen het dal uit en dalen verderop weer af tot aan ons eindpunt Spa.



Spa wordt ook wel de 'Parel van de Ardennen' genoemd. Het is een fris, gezellig en lommerrijk stadje met amper tienduizend inwoners. Spa is de wereldhoofdstad van het minerale water. Liefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Ikzelf zal het echter bij een lekker 'Bels' biertje houden in afwachting van de bus huiswaarts.

- Ad Ketelaars-