

VOORBESCHOUWING CLUBREIS GR 15 HARZE-REMOUCHAMPS-SPA ZATERDAG 14 JUNI 2025

Op één van de langste dagen van het jaar qua daglicht gaat OLAT naar het hart van de Belgische Ardennen. In het gebied van de Amblèvevallei en het bekende kuuroord Spa staat op zaterdag 14 juni de derde clubreis van het jaar op het programma.

Voor trouwe wandelaars van de clubreizen komen we op bekend gebied want de Amblève en omgeving stond al vaker op het menu. Maar niet ten onrechte. Sommige stukken van vandaag behoren tot de allermooiste stukken die de Ardennen te bieden hebben.

We wandelen langs de GR15 die van Monschau in de Duitse Eifel dwars door de Ardennen naar Martelange in Luxemburg voert.



Je kan vandaag kiezen uit afstanden van 31, 25, 21 of 15 km die allemaal even mooi zijn. Minder mooie stukken zijn er vandaag niet of nauwelijks.

En de route van vandaag is zeker uitdagend te noemen. Op de langste afstand heb je meer dan 900 hoogtemeters te overwinnen. Zelfs de kortste afstand telt nog 450 hoogtemeters.

Overschat jezelf niet en houd rekening met deze hoogteverschillen en met de moeilijkheid van het terrein. Brede bospaden zijn zeldzaam vandaag, veel paden zijn stenig en oneffen. Maar de beloning na zo'n mooie dag is natuurlijk enorm als je achter een lekker glas zit op het terras in Spa. En als pluspunt zijn er onderweg verschillende horecagelegenheden langs de route (zelfs 3 voor de langste afstand).

Vanaf de standaard opstapplaatsen in St. Oedenrode, Eindhoven, Leende en Nederweert gaat het naar het plaatsje Harzé, hoog boven de Amblève-vallei. De wandelaars die het aandurven om de 31 km te gaan wandelen starten bij het mooie kasteel van Harzé om dan direct meer dan 6 km lang af te gaan dalen naar de Amblèvevallei bij Aywaille. De overige deelnemers reizen met de bus verder naar Aywaille waar we in een lokaal café een kop koffie kunnen drinken en het toilet kunnen gebruiken. De deelnemers aan de langste afstand komen hier na ruim een uur wandelen voorbij en hebben dan een eerste horecagelegenheid.

De route van 31 km en die van 25 km vertrekken vanaf hier voor een gezamenlijk parcours naar Remouchamps. We gaan gelijk steil de hoogte in naar een heuvelrug met een prachtig uitzicht over de Amblèvevallei. We passeren de voet van de bekend Col de la Redoute waar de wielrenners zich tijdens Luik-Bastenaken-Luik omhoog zwoegen.

Wij gaan het kleine maar zeer toeristische plaatsje Remouchamps in, vooral bekend door de grotten van Remouchamps. Een bezoek daaraan staat voor vandaag niet op het programma, wij blijven lekker in de open lucht.



In Remouchamps zijn er volop mogelijkheden om van de plaatselijke horeca te genieten. Remouchamps is ook het startpunt voor de wandelaars die 21 km een mooie afstand vinden om te wandelen. Vanaf Remouchamps gaan we zoals te verwachten valt natuurlijk weer terug omhoog, al is deze klim niet zo lang en steil als de voorgaande.

Na een korte afdaling bereiken we de Fond des Quarreux waar bij een grote parkeerplaats één van de beroemdste wandelingen van de Belgische Ardennen begint, die langs het riviertje Ninglinspo. De merkwaardige naam 'Ninglinspo' is het gevolg van een schrijffout van Franse cartografen die een flink aantal plaatsnamen verdraaiden in het 'Ourthedepartement', dat in 1795 bij ons gecreëerd werd. Hier is de allerlaatste horecamogelijkheid voor vandaag en het is tevens het startpunt voor de wandelaars op de 15 km.



Langs het riviertje de Ninglinspo slingert het smalle pad zich langs talloze kleine watervalletjes en over bruggetjes naar het hoogplateau. Het is een lange en steile klim maar je komt ogen tekort om al het moois in je op te nemen. Het gaat geen moment vervelen. Op de hoogvlakte aangekomen zitten de moeilijkheden er op voor vandaag. Vanaf hier zijn het gemakkelijke paden die vlak of lichtjes naar beneden gaan.

Al snel passeren we de Vequee, de oude Romeinse heirbaan die van Trier naar Maastricht liep. Gelukkig hoeven wij niet met volle bepakking dagmarsen van 50 km af te leggen... We verlaten de bossen en lopen door een afwisselend open landschap. We passeren het kleine gehuchtje Winamplanche en aan de rand van het volgende gehuchtje, Creppe, vinden we de soeppost. Een lekkere bak soep zal er zeker wel ingaan.... Vanaf hier is het nog minder dan 5 km te gaan tot in het hart van het kuuroord Spa. Op het centrale plein zijn er volop mogelijkheden om welverdiend achterover te gaan zitten met een goed glas in de hand. We hebben het weer volbracht. Uiterlijk 17.15 uur vertrekt de bus weer. Nog zo'n 2 uur uitrusten in de bus en napraten over deze prachtige wandeldag en we worden weer afgezet op onze opstapplaats in Nederland.

Inschrijven voor de prachtige wandeling doe je op de website van OLAT via de Actuele Inschrijvingen. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers en vol=vol

Commissie OLAT CLUBREIZEN