



Fort van Huy

De naam van GR564 is De Loonse Route, genoemd naar de geschiedenis van het Oude Land van Loon. Zij start in Lommel en eindigt in Huy. Hannut is een plaats in Haspengouw. In Haspengouw word je telkens verrast door weidse vergezichten.

De langste afstand start, na de koffie, in Hannut. We volgen een stukje oude spoorlijn, waarvan we soms nog oude markeringen en kilometerpalen aantreffen. We steken de N69 over, de vroegere Romeinse heirbaan Bavay-Tongeren-Keulen. We duiken de vallei van de Mehaigne in met hoogtes en laagtes, kastelen en oude dorpen.

Nu ga je klimmen en dalen: vochtige valleitjes met bossen en moerassen, akkers op de hoogtes en hier en daar een imposant kasteel. We passeren Avennes en verderop Moulin de Vélupont, een graanwatermolen, bij de rivier Mehaigne. Verderop wandelen we langs een kolossale vierkantshoeve, vroeger behorende bij een kasteel, vlak bij het moeras van Hosdent. Verderop komen we bij de toegangspoort van het kasteel van Fumal. Daarna volgen we gedeeltelijk het Sentiers de Terrils, aangelegd als eerbetoon aan de mijnwerkers die in de vele mijnen in deze streek hebben gewerkt. Bij elke klim op een terril (afvalberg steenkolenmijn) kun je genieten van vergezichten.

Na een stevige klim passeren we het kasteel van Famalette in Huccorgne om verderop uit te komen bij de kalksteengroeve van Moha, die nog steeds in gebruik is. Daarna arriveren we al spoedig bij de ruïnes van het kasteel van Moha of Sint-Gertrudiskasteel. Het kasteel was een hoogteburcht en ligt ten noorden van Moha op een rotspunt. Op een ander hoog punt ligt aan de zuidzijde van het dorp de Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk. Even verderop bereiken we het dorp Wanze.

Nog even volhouden en we zijn aan ons eindpunt: Huy, aan de grens van de Condroz. Huy, in het Nederlands Hoei, ligt ongeveer halverwege de plaatsen Namen en Luik en de rivier de Maas stroomt er. Het is een van de oudste steden van België. Het is de stad van de fonteinen en standbeelden. Maar ook van indrukwekkende bouwwerken zoals het Fort en de nabijgelegen Kerk. De stad is zeker de moeite waard om even te gaan bekijken.

Vanuit Huy keren we, na het nodige vocht tot ons te hebben genomen, huiswaarts.

Ook nu kan je kiezen uit diverse afstanden van circa 30-25-20-15 km en je treft ongeveer 4 km voor het einde de OLAT-soepstoot aan.

Boeken kan op:

<https://inschrijven.nl/form/2023061015348-nl>

-Commissie Clubreizen-



Rivier de Mehaigne