



VOORUITBLIK CLUBREIS EIJSDEN-VIJLEN — 11 maart

Deze eerste clubreis in 2023 gaat over het Krijtlandpad en loopt vlak boven de landsgrens met de Voerstreek in België. In tegenstelling tot hetgeen in het jaarprogramma staat, start de clubreis maart in Eijsden. Vanuit Mariadorp werd de afstand te kort. We eindigen ook niet in Epen maar bij boscafé 't Hijgend Hert bij Vijlen. Hiermee komen we op een afstand van 30 km uit. Er kan echter ook voor kortere afstanden worden gekozen van circa 25, 20, 15 en 10 km. Deze keuze kan nog bij aankomst in Eijsden worden gemaakt. We reizen met de bus van Van Hoof en kennen zoals gewoonlijk opstapplaatsen in Sint-Oedenrode, Eindhoven, Leende en Weert.

Aan de rand van Eijsden passeren we het mooie kasteeldomein De Borg. Je kan even door de toegangspoort lopen om de parktuin te bezoeken, bestaande uit onder meer een rozentuin en een 'charmille' van haagbeuk. Verderop komen we langs het moderne kerkgebouw van Mariadorp. Na het oversteken van de snelweg E25 zitten we volop in de natuur. We trekken nu echt het Limburgse Heuvelland in en dat voelen we ook aan de stijging van de Ezelsweg. Deze prachtige holle weg, met in de padrand dassenburchten, leidt ons flink omhoog. De flora langs deze holle weg is ook erg gevarieerd, met planten die zich thuis voelen op zanderige kalkgrond. Hogerop stijgt je nog even door open veld en heb je een schitterend uitzicht over de Maasvallei (en zijn cementfabrieken). Voor ons doemt de steile helling op waarop het Savelsbos groeit.

Na wat dalen en stijgen gaan we richting Libeek en verderop naar Mheer met zijn beschermde vakwerkhuisen en ook nog een mooi kasteel. Daarna door naar Noorbeek over werkelijk schitterende paadjes en door 'stiegelkes'. Het dorpsgezicht van Noorbeek is beschermd. Verderop volgen we een onverhard weggetje dat een hele tijd over het plateau golft richting Slenaken, gele-

gen in de vallei van de Gulp. Van hieruit volgen we de 'koninginnerit' van het Krijtlandpad. Via het Onderste en Bovenste Bos belanden we in Terziet met zijn vakwerkhuisen, gelegen in de vallei van de Geul nabij Epen.

Ergens onderweg, op circa 5 km voor het einde, staan Pierre en Jan ons op te wachten met een heerlijk bakje soep. Voorbij de mooi gerestaureerde volmolen van Epen beginnen we na een tijdje aan de sterkst doorlopende padstijging van heel Nederland: we klimmen van 100 naar 260 meter hoogte door het uitgestrekte Vijlenerbos. Daar kunnen we onder het genot van een drankje (de hertbieren zijn tot over de grens bekend) uithijgen bij Boscafé 't Hijgend Hert, alvorens de thuisreis weer te aanvaarden.

Praktische informatie over de clubreis vind je op pagina 19.

Om je aan te melden, ga naar:

<https://inschrijven.nl/form/2023031115348-nl>

-Commissie Clubreizen-

