



## VOORUITBLIK CLUBREIS DURBUY-HOTTON - 11 juni

**Op zaterdag 11 juni starten we onze wandeling in Durbuy, het kleinste stadje ter wereld, bekend om zijn beroemde Falizerots, het kasteel en het plein met een oplijning van brasseries en restaurants.**

We klimmen via een trappenpad naar de 'Thier des Béguines', een klein balkonplateau, waar we de gelegenheid hebben om even uit te blazen. Na een vlotte daling bereiken we het centrum van Barvaux.

Hoogtepunt tijdens deze tocht is zonder meer het dorpje Wéris en de hele omgeving rond dit dorp. Wéris staat bekend als het 'Stonehenge' of het 'Carnac' van België. Her en der zijn megalithische stenen te zien. Daarnaast staat Wéris terecht ook op de lijst van mooiste dorpen van België. Het traject van de GR 57 loopt langs de interessantste megalieten. Wéris zelf kent een mooi centrum met o.a. een oude dorpspomp, een oude bakkersoven, een kerkgebouw, hoeven en dorpswoningen in lokale natuursteen.

Vorbij Wéris en nog enkele legendarische stenen lopen we door bossen naar Erezée om dan over het landbouwplateau langs enkele dorpen en met verre uitzichten weer de Ourthe op te zoeken. Verderop een mooi uitzicht over de landelijke omgeving bij een merkwaardige steenformatie, de legendarische Pierre Haina.

Na een sterke daling komen we bij het Lit du Diable of 'het duivelsbed', een conglomeraatsteen. In een open landschap krijgen we mooie zichten over de golvende Condruz en de Ardennen.



We belanden daarna in de Aisnevallei bij Eveux en Erezée. Via het gehucht Fisenne, de St.-Rochuskapel van Soy en Melines dalen we weer af naar de vallei van de Ourthe. Hier ergens treffen we Pierre met zijn soeppost.

Aan de oever lopen we tussen water en indrukwekkende verticale rotswanden door. Veel kans dat we hier rotsklimmers aan het werk kunnen zien. Via de watermolen Moulin Faber komen we op ons eindpunt, Hotton. Nu nog even nagenieten bij een Belgisch biertje alvorens we weer huiswaarts keren.

*-Ad Ketelaars-*