

## VOORUITBLIK VOORJAARSTOCHT 22 MEI 2022 BERGHEM

**Vandaag staat de 2<sup>e</sup> lentewandeling van 2022 op het programma!**

**En weet je het nog: deze tocht zou in oktober 2021 gelopen worden, het was de 1<sup>e</sup> tocht van de winterserie. Maar.... op dezelfde dag was er een ATB-tocht in hetzelfde gebied en met dezelfde starttijd. Daardoor zag het Bestuur zich genoodzaakt om de tocht te annuleren. Maar van uitstel komt geen afstel: in plaats van de herfstkleuren van oktober 2021 gaan we genieten van de tinten van het voorjaar!! Een 2<sup>e</sup> voorjaarstocht! Kom je ook?**

We wandelen in de omgeving van Berghem, gelegen ten oosten van Oss. De kortere afstanden komen in natuurgebied Herperduin, terwijl de langere afstanden ook De Maashorst gaan bezoeken. Twee prachtige gebieden, lees maar eens mee.

We starten vanuit Zaalcentrum De Merx, gelegen aan de Pastoor van Erpstraat in Berghem. Nadat we de routebeschrijving ontvangen hebben, gaan we van start.

Alle wandelaars lopen de eerste kilometers gezamenlijk door de bebouwde kom van Berghem.

Onderweg doen we wat aan sightseeing: we komen langs het gemeenschapshuis en de moderne basisschool.

Maar al snel komt er natuur in de wandeling, lopen we langs een vijver en komen aan de rand van Berghem. Daar naderen de bossen. Het is voorjaar, dat betekent dat de natuur ons laat genieten van vele tinten lentegroen en dat er volop voorjaarsbloemen te zien zijn!

We verruilen een fietspad voor een zandpad en stappen Herperduin binnen.

Dit natuurgebied is ongeveer 400 ha groot en is eigendom van de gemeente Oss. Vroeger was het een heide-, stuifzand- en landbouwgebied, maar vanaf het einde van de 19e eeuw is het beplant met grove den om het stuifzand vast te leggen en hout voor de mijnbouw te leveren.

In het gebied zijn nog stuifzandrestanten aanwezig en ook zijn er enkele plassen, namelijk het Klompven en het Groot Ganzenven.

*Foto Ton Vissers*



We lopen over een wildrooster. In het gebied lopen runderen en Exmoorpony's vrij rond. Onze routebouwers, Ton Vissers en Martien Habraken kwamen de mooie Taurossen tijdens het uitzetten al tegen en wij zullen ze vandaag ongetwijfeld ook zien. Dan komt de eerste splitsing, de lopers op de 10 km buigen af. Zij lopen over fijne brede zandpanden door de bossen en een stukje heide naar het Ganzenven.

Hier is de samenkomst met de overige afstanden. De overige wandelaars volgen de bekende gele pijlen. Bedenk eens dat op de zaterdag vóór de wandeling de pijlers al op pad zijn geweest om de pijlen op juist dié

plekken te hangen, waar je ze hoopt te zien. Heerlijk, die zekerheid dat je goed loopt! En dan op de wandeldag in alle vroegte controleren of de pijlen er daadwerkelijk nog hangen. Een compliment aan deze vrijwilligers!

De route gaat verder door Herperduin. De wandelaars gaan door een klaphekje en poortje en komen op smalle bospaadjes. Zou de zon schijnen, zodat het gefilterde zonlicht het prille groen op laat lichten? Laten we het hopen! Maar het is hoe dan ook genieten in de bossen, zeker in deze tijd van het jaar!

Al snel is het witte tentdoek van de koffiepost te zien. En we weten het: verse koffie, voor ons gezet door de OLAT-vrijwilligers. Heerlijk: even een bakkie doen, een praatje maken en dan weer op pad.

Direct na de pauze is de splitsing, de 15 en 20 km gaan linksaf voor een verdere verkenning van Herperduin; de 30 en 40 km gaan rechtsaf op weg naar De Maashorst. Via het viaduct over de A59 komen ze in een stukje agrarisch gebied. Langs de randen van de weilanden genieten we van de paarse pracht van de koekoeksbloem. Maar ook de witte margrietten en de boterbloemen brengen volop kleur. Deze bloemenweelde danken we aan het natuurgericht slootkantbeheer dat hier al jaren uitgevoerd wordt.

Via autoluwe wegen lopen ze naar een bijzonder fietspad dat de wandelaars op een fraaie wijze aan de overkant van de Rijksweg laat komen. En daar wacht De Maashorst, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant.

Al snel passeren we een bord 'Stiltegebied'. Dat zal voor de ene wandelaar niet meevallen, immers gezellig even kletsen met je wandelmaatje, terwijl de andere juist geniet van de geluiden van de natuur en het heerlijk vindt om alleen te lopen. Maar we snappen het: hier passen geen ronkende motoren, geen radio's of soundblasters. We zijn hier in de natuur en dat betekent: genieten van rust!!

Een tijd geleden sprak ik iemand die meende dat ze de Maas zou zien, maar dat is niet zo. De naam *Maashorst* heeft betrekking op het feit dat de Maas hier ongeveer 125.000 jaar geleden (!) stroomde. Door allerlei geologische processen is de loop van de Maas in steeds oostelijker richting geschoven, mede door stijging van de Peelhorst en daling van de Slenk van Venlo, waar de Maas tegenwoordig doorheen stroomt.

O.a. hierdoor is een heel gevarieerd natuurgebied ontstaan met verschillende landschapstypen: naaldbos, stuifzand, heidevelden enkele vennetjes en ouderwets boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen. Staatsbosbeheer beheert een groot deel van het natuurgebied en zorgt ervoor dat het bos door kap en herplant met loofhout meer afwisseling krijgt.

De lopers op de 30 en 40 km hebben het voorrecht om dit mooie gebied te gaan verkennen. De 30 km weliswaar 10 km minder, maar komt wel door een prachtig stuk van de Maashorst. De lopers op de langste afstand, de 40 km kunnen langer genieten. Bovendien komen zij onderweg hun exclusieve wagenrust tegen en krijgen daar een lekker bekertje koffie. Ook komen zij op een bijzondere, archeologische plek, het urnenveld van Slabroek.

Eeuwen geleden leefden er namelijk al mensen in De Maashorst. Dat bewijzen de vele sporen die de afgelopen eeuw door archeologen gevonden zijn. De oudste en nog zichtbare overblijfselen zijn de grafheuvels: monumenten voor overledenen die centraal onder de heuvel werden begraven. Op de Slabroekse Heide zijn zeker honderd grafheuvels gevonden. De meeste zijn omringt door een palenkrans. Er zijn bij opgravingen veel vondsten gedaan, die nu te bewonderen zijn in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.



Foto: Ton Vissers

Na al dit fraais is er de samenkomst met de lopers op de 30 km en gaan beide afstanden op weg naar de caférust. Maar eerst komen zij op het avonturenpad van Dorus de Das. Dit pad leidt hen o.a. langs een vijver met een waterpomp en afbeeldingen van houten dieren naar de rust in de gezellige Boshut. Ook op het terras is het hier goed toeven.

Foto: Ton Vissers



Na de pauze wordt de route vervolgd in noordelijke richting en komen we weer in de bewoonde wereld. We steken de drukke Rijksweg over en lopen daarna enkele kilometers over asfaltwegen in de richting van Herperduin. Snel na het viaduct over de A59 zien we de informatieborden over het gebied en gaan we een klaphekje door. Dan is daar de samenkomst met de wandelaars die voor 15 of 20 km gekozen hebben. Maar de route van 15 km is maar enkele honderden meters samen en gaat dan een fraaie afkorting langs het Klompven maken. Deze recreatieplas is ontstaan door zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A50.

De overige afstanden (20, 30 en 40 km) gaan op weg naar de caférust bij de Kriekeput. Voordat zij daar zijn, wacht er een pittig stukje stuifzand. Even zandhappen, maar dat is de moeite waard! Het gebied heet ook niet voor niets **Herperduin**. We lopen een zandheuveltje op en passeren de 24 m hoge, bijzondere uitkijktoren. De stalen constructie is 'bekleed' met maar liefst 356 boomstammetjes. Mocht je de toren willen beklimmen, dan wacht

je een prachtig uitzicht. Met het heuveltje erbij sta je op 31 m en bij helder weer kun je het Provinciehuis in Den Bosch zien liggen!

Na de pauze lopen we terug naar de boomstammenrotonde. Als je deze ziet, dan begrijp je de naam! We lopen de bossen weer in en genieten opnieuw van dit mooie gebied. We lopen afwisselend op smalle bospaadjes en bredere zandwegen, gaan af en toe een heuvel op en komen op een stukje zand. Bij het Klompven is de samenkomst met de wandelaars die 15 km lopen. Samen gaan we op weg naar een volgend ven: het mooie Ganzenven, in het verleden ontwaterd om als weidegebied te dienen. Het is opnieuw uitgegraven en in natuurlijke staat teruggebracht.



*Foto: Ton Vissers*

Inmiddels is ook de 10 km aangesloten en zijn alle afstanden samen. Dat betekent dat de soeppost niet ver weg meer kan zijn. En dat klopt! Op het parkeerterrein bij openluchttheater Hoessenbosch zien we de witte tentdoeken. De OLAT-vrijwilligers staan ons op te wachten en de geur van een lekker lentesoepje komt ons tegemoet. Even de benen strekken en daarna op pad voor de nog ruim 3 km, die ons naar de finish leiden.

Direct bij de soeppost ligt de bijzondere natuurspeeltuin Klauterwoud. Alle speeltoestellen hier zijn van natuurlijke materialen. Ook zijn er stapstammen en een touwparcours. Mocht je nog wat energie over hebben voordat je aan het laatste stuk begint, dan kun je die hier kwijt!

De laatste kilometers gaan eerst door een stukje agrarisch gebied. Dan zien we de bebouwde kom naderen. We lopen door enkele woonstraten en komen dan weer bij De Merx. Een prachtige voorjaarstocht zit erop.

Hartelijk dank aan onze routebouwers en alle andere vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt.

*-Myriam van den Berg-*