

OLAT CLUBREIS 7 MAART: KRIJTLANDPAD VAALS – GEULHEM



Het Krijtlandpad biedt alles wat het Zuid-Limburgse Heuvelland zo aantrekkelijk maakt. Natuurlijk het krijt van het Mergellandplateau, maar ook glooiende weiden, boomgaarden, de Geul en de Gulp. En niet te vergeten de wegruizen, kapelletjes, vakwerkhuisen, vlaaien en het bier.

De langste afstand van 30 km start in het toeristische Vaals. Er kan ook dit keer weer voor een kortere afstand worden gekozen.

Aan het Van Clermontplein met een grote beuk in het centrum van Vaals, liggen de 18^e-eeuwse gebouwen van een oud lakenbedrijf. We wandelen door woonwijken, langs het Bloemendalkasteel, steken een voetgangersbrug over en dalen tot bij de oude Schuurmolen. De beken zijn hier niet te tellen: Zieversbeek, Hermansbeek, Harleserbeek, Mechelderbeek en Lombegbeek, hier wordt duidelijk het water van het heuvelland afgevoerd. We wandelen via stegeltjes door weiden en het kan op plaatsen drassig zijn, maar dat zijn we bij OLAT wel gewend.

Dan richting de kerk van Holset. Daarna over een holle weg in open veld naar Harles. Voor dit gehucht rechts een dalende holle weg in en voorbij Harles klimmen over een asfaltweg. Daarna over een sterk dalend asfaltwegje het Mechelderbeekdal in, een natuurgebied. Verder door een draaihekje en over een prettig pad door weiden en boomgaarden op een grassige heuvelflank naar de hooggelegen kerk van Vijlen toe. Vijlen heeft de faam van het hoogstgelegen Nederlandse dorp te zijn. Wat de hoogteligging van de Sint-Martinuskerk betreft, bestaat er alvast geen twijfel. Met een ligging op een rotsige helling 242 meter boven de zeespiegel, piekt ze echt over het omliggende land.

Voor bezoek aan het wandelcafé 'A gen Kirk' is het misschien nog iets te vroeg. Dus we wandelen door over paadjes, afwisselend tussen hagen en weiden met ook hier weer mooie uitzichten over het Heuvelland. We lopen langs de rand van het dorp Nijswiller; dan klimmen naar Kruisberg om een hoogteverschil van 60 meter te overbruggen. De zessprong op de Kruisberg is wellicht zeer oud. Er staat een eik en een memoriekruis voor Arnold Bouillon. De Duitstalige tekst op de herdenkingssteen

vertelt het volgende: 'De dood kwam hier als een dief in de nacht'. Wat is hier gebeurd? Boerenknecht Arnold was op weg tussen Eys en Wahlwiller toen er een hevig onweer uitbrak. Hij liep naar de boom om te schuilen, maar de bliksem sloeg in.

We blijven een hele tijd goed op hoogte op het plateau, waarbij we uitzichten hebben over de vele dorpen in de valleien aan beide zijden. Een prachtige holle weg daalt af van het plateau naar de vallei van de Geul. Daarna via het gehucht Cartils naar de kloostermuren van Wittem. De orde van redemptoristen telt ook een zalige in haar rangen: Peerke Donders. In Wittem zijn een aantal cafés.

Verderop een mooi zicht over de indrukwekkende kasteelhoeve van Wittem. Verder richting Gulpen. Een korte maar stevige klim naar de Gulperberg ligt voor ons. We blijven nog even op hoogte om dan snel hoogte te verliezen over een trappenpad naar het centrum van Gulpen, de 'bierhoofstad' van Zuid-Limburg.



Vanuit Gulpen klimmen we door holle veldwegen naar en over een zanderig landbouwplateau. Als we weer dalen komen we in het afgelegen Gerendal terecht, op de kalkrijke hellingen van het dal groeien in het voorjaar veel orchideeën. Eens weer het Gerendal uit lopen we door het Biebos. We dalen af over een smal pad naar het toeristische Valkenburg, beroemd om zijn mergelgrotten.

Na Valkenburg lopen we de volgende kilometers door het mooie Geuldal, ingesneden tegen een hoge mergelwand. Dit prachtige pad eindigt te Geulhem, ons eindpunt van vandaag.

Ondertussen hebben we onderweg ergens aan kunnen leggen bij de OLAT-soeppost, een welkome onderbreking van de wandeling. En hebben we onszelf onderweg nog niet getrakteerd op een Limburgs biertje, dan kunnen we dat ongetwijfeld alsnog in Geulhem doen alvorens op de bus te stappen richting huis.

-Ad Ketelaars-